

Orde van de dienst

van 28 oktober 2018

in de Gastkerk te Zuidhorn

6^e zondag van de herfst, groen

Voorganger: ds. Ruth Renooy

-0-0-0-0-0-

Welkom en mededelingen *door de ouderling van dienst*

Aansteken van de Tafelkaarsen *door het "Kind van de Zondag"*

Dienst van de Voorbereiding

Gemeente gaat staan

Psalm van de intocht: *U loof ik Heer, met hart en ziel*

Ps.138 : 1 en 2

Stil gebed

Bemoediging en Groet

Voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer.

Gemeente: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

Voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid

Gemeente: EN NIET LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.

Voorganger: Genade zij u en vrede

van God, onze Vader

en van Jezus Christus, onze Heer!

Gemeente: AMEN

Gemeente gaat zitten

Drempelgebed

Zingen: *God soms is het donker*

Lied 854

Kyriegebed en Glorialied: *Alles wat adem heeft*

Lied 146c : 1, 5, 6 en 7

Dienst van het Woord

Gebet van de Zondag

Gesprek met de kinderen,
afbeelding Kees de Kort



Zingen: *Lied van het licht*

1. Wij gaan voor even uit elkaar
en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God.
Op hem zijn wij gericht.
2. Wij geven Gods verhalen door.
En wie zich openstelt,
ervaart misschien een beetje licht
door wat er wordt verteld.
3. Straks zoeken wij elkaar weer op,
en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar:
het is voor allemaal.

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing: *Marcus 10 : 46 - 52*

⁴⁶Ze kwamen in Jericho. Toen hij met zijn leerlingen en gevolgd door een grote menigte weer uit Jericho vertrok, zat daar een blinde bedelaar langs de weg, een zekere Bartimeüs, de zoon van Timeüs. ⁴⁷Toen hij hoorde dat Jezus uit Nazaret voorbijkwam, begon hij te schreeuwen: 'Zoon van David, Jezus, heb medelijden met mij!' ⁴⁸De omstanders snauwden hem toe dat hij zijn mond moest houden, maar hij schreeuwde des te harder: 'Zoon van David, heb medelijden met mij!' ⁴⁹Jezus bleef staan en zei: 'Roep hem.' Ze riepen de blinde en zeiden tegen hem: 'Houd moed, sta op, hij roept u.' ⁵⁰Hij gooide zijn

mantel af, sprong op en ging naar Jezus. ⁵¹Jezus vroeg hem: ‘Wat wilt u dat ik voor u doe?’ De blinde antwoordde: ‘*Rabboeni*, zorg dat ik weer kan zien.’ ⁵²Jezus zei tegen hem: ‘Ga heen, uw geloof heeft u gered.’ En meteen kon hij weer zien en hij volgde hem op zijn weg.

Zingen: *Niet als een storm als een vloed*

Lied 321 : 1 en 5

Verkondiging

Zingen: *Heer raak mij aan met uw adem*

Lied 695

Dienst van Gebeden en gaven

Voorbeden, Stil gebed en Onze Vader

Inzameling van de gaven

Kinderen komen terug van de kindernevendienst

Zending en Zegen

Uittochtlied: *Wat God doet dat is welgedaan*

Lied 909 : 1 en 3

Zending en Zegen

Zingen:



A - men, a - men, a - men.

Orgelspel